

De leukste highlights van Dieren



- 1 Zo daar zijn we dan op het horecaplein van Dieren! Zullen we gaan beginnen? 
- 2 Dit zebra-pad staat symbool voor homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Het maakt niet uit wie je bent, iedereen mag er zijn!  
- 3 Welkom bij de fietsenfabriek. Al meer dan 125 jaar worden hier fietsen gemaakt.  
- 4 Je bent nu aan de oever van de IJssel. Deze rivier is een aftakking van een andere grote rivier, de Rijn. Wist jij dat de IJssel alleen door Nederland stroomt? 
- 5 Lekker hè? Schoon en lekker drinkwater is helaas niet overal in de wereld. In Afrika en Azië zijn veel gebieden met weinig water, voor water moeten mensen kilometers lopen. 
- 6 Korte route genomen? Dan ben jij nu dichtbij de Carolinaberg, ook wel de "14-wegen berg" genoemd. 
- 7 Welkom bij de Carolinahoeve! De hoeve is al gebouwd in 1851, toen was jij er nog lang niet... Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden hier in de kelder wapens verstopt. Maar nu kan je hier even heerlijk uitrusten van de fietstocht. 
- 8 Je bent nu in het bos van de wilde dieren, spannend! Luister goed misschien hoor wel insecten of dieren. 
- 9 Leuk ziet de Spelerij eruit he! Je vindt hier de meest wonderlijke toestellen en kun je creatief met je handen bezig.  
- 10 Hier bij boerderijwinkel de Nieuwenburgt vind je heerlijke producten. Zoals melk, kaas, eieren en vlees. Deze producten zo van de boerderij. 
- 11 De sluis waar je nu staat is in de Tweede Wereldoorlog meerdere keren kapot gemaakt. De sluis doet het niet meer, maar je kan hem nog wel bekijken!

TOUR DE GLOBAL GOALS



Hey! Ik ben Pietje Pelle.
Fiets je vandaag gezellig met mij mee door Dieren?





Tour de Global Goals



Hey, mijn naam is Pietje Pelle. Leuk dat je samen met mij de route wil gaan fietsen! We fietsen langs allemaal mooie plekken. Eerst zal ik even wat uitleg gaan geven over hoe we gaan fietsen. We gaan van start bij de Albert Heijn op het Callunaplein. Tijdens de route moeten je goed op-letten hoor! Onderweg zal je bordjes en stickers tegenkomen. De pijl geeft aan of je **links**, **rechts** of **recht door** moet gaan. We zijn nu op het horecaplein van Dieren, ga je mee naar het gaybrapad?



GAYBRAPAD

Wat een leuk zebra pad he? Het is niet alleen heel mooi maar heeft ook nog een betekenis. Deze kleuren staan symbool voor dat iedereen gelijk is. Als een man op een man verliefd is of een vrouw op een vrouw is dat heel normaal. In Nederland mag je zijn wie je wilt zijn. Het leven is jouw feestje. Helaas is dit in sommige landen niet zo en word je opgesloten als je als man op een man valt. Zullen we weer op de fiets stappen naar de fietsfabriek van Dieren?

FIETSENFABRIEK DIENEN

Dat was maar een klein stukje hè? Wist jij dat in deze fietsfabriek ongeveer 250.000 fietsen per jaar gemaakt worden? Veel hè! Zullen we verder fietsen naar de IJssel?



IJSSEL

Hier zijn we dan, de IJssel. Wat een mooie plek hè? Het leven in en om de IJssel is ontzettend cool. Er wonen allerlei mooie dieren, de meerval, de barbeel en de bever. Zullen we op zoek gaan naar het Vitens watertpunt? TIP! Kijk op het routekaartje. Oké, ik hoop dat je flesje gevuld is met schoon en lekker drinkwater. Dat is niet overal in de wereld. Stel je is voor dat er geen water meer uit de kraan komt. Dan kan je geen lekkere ranja meer maken. Zullen we weer verder fietsen. Volg de stippenlijn voor de korte route.



KASTEEL

Voor de lange route gaan we naar Kasteel Middachten. Uitgekeken bij het kasteel? Dan gaan we verder naar de Carolinahoeve.

CAROLINAHOEVE

Kijk daar is de Carolinahoeve! Bekijk eens de menukaart van de Carolinahoeve, hier vind je veel gezonde dingen. Laten we verder gaan naar het volgende punt het bos. Heb je de korte route gefietst dan ben je nu bij de Carolinaberg. Zullen we verder fietsen naar het bos?



HET BOS

Hey, daar ben ik weer! Hoor je al die mooie vogels fluiten in het bos? Er leven verschillende vogels en andere dieren in het bos. Helaas worden in veel landen de bossen gekapt. Iedere twee seconden maar liefst één boom. Tel maar eens tot twee: één, twee. Hierdoor raken veel dieren hun plek kwijt in het bos.

SPELERIJ

Oké, laten we verder gaan naar de Spelerij! Kijk daar zijn we dan. Hier kan je lekker spelen en knutselen. Je mag zelf kiezen wat je gaat doen. We kunnen ook weer op de fiets stappen naar Calisthenics. Zullen we daar een koprol maken of kijken wie het langste kan hangen? Knap hoor wat jij allemaal kan zeg, dat kan ik allemaal niet hoor. Laten we verder fietsen.

DE BIOLOGISCHE BOERDERIJ DE NIEUWENBURGT

Hier zijn we dan weer. De biologische boerderij de Nieuwenburgt. Hier verkopen ze eten wat ze zelf hebben gemaakt. Valt jou iets op als je naar het eten kijkt? Veel producten zijn niet verpakt met plastic. Plastic verpakking zorgen voor veel afval, wat kan jij doen om dat te voorkomen? Neem je eigen bakje mee naar de slager of groenteboer.



DE SLUIS

Kom we gaan snel verder naar de laatste stop! Dan fietsen we verder naar de Sluis. Heb je de Dierense sluis gevonden, zoals je ziet, doet die het niet meer, maar kan je hem nog wel bekijken. Mooi hè? Dit was het einde van de route. Superleuk dat je hem helemaal gefietst hebt samen met mij! De Global Goal "Deel en geef door" is bedacht door een

Ontwerp: Veluwe Actief (Sanne Peters)
Route: Studenten Saxion Deventer
Drukkerij: Drukwerkdeal
Afbeeldingen: - Studenten Saxion Deventer in opdracht van Stichting FietsOp1
- Gemeente Rheden

